

Ακράτα 28 Φεβρουαρίου 1994

Κυρία Σπηλιωτακάρα

Θεώρησα υποχρέωσή μου, τώρα που απεχώρησα από τη Διοίκηση του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών "Ο ΔΕΣΜΟΣ", να σας ευχαριστήσω για τη βοήθειά σας ταυτόχρονα δε να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, για το "ζεστό" αγκάλιασμα που κάνατε Πρώτη Εσείς, περί τό τέλος του 1985, στο νεοσύστατο τότε Σύλλογό μας.

Σαν υπεύθυνος του "ΔΕΣΜΟΥ" αγωνιούσα εάν θα μπορούσαμε να σταθούμε σοβαρά και να λειτουργήσουμε σαν σύνολο. Στο πρόβλημα αυτό Εσείς βρεθήκατε και με την σοφία που Σας ξεχωρίζετε, τη γνώση Σας για την αιμοδοσία και την Αγάπη Σας γιά τον ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ και γενικά τον ΑΝΘΡΩΠΟ. Μας δώσατε τις σωστές θέσεις, μας καθοδηγήσατε δε και βάλλαμε γερές βάσεις, με αποτέλεσμα ο Σύλλογός μας να έχει συνεχή ανοδική πορεία.

Για την βοήθειά σας αυτή Σας ευχαριστώ και θα νοιώθω πάντα ευγνωμοσύνη στο Προσωπό Σας.

Παράλληλα πρέπει να σημειώσω ότι το προσωπικό του Κέντρου Σας, είναι το καλλίτερο σε όλη την Ελλάδα, έχω άμεση γνώση και άποψη επι αυτού, πρέπει δε να είστε υπερήφανη, αφού Εσείς το καθοδηγείτε.

Εστειλα ευχαριστήρια επιστολή στη Προϊσταμένη και τις αδελφές του Κέντρου, θα το θεωρούσα όμως μεγάλη υποχρέωση, εάν εκφράζατε και Εσείς την ευγνωμοσύνη τόσο του "ΔΕΣΜΟΥ" δύο και τη δική μου στη θαυμάσια και άριστη Γιατρό Κα Τσέλιου, την καταξιωμένη προϊσταμένη Κα Παπασσάβα, τις χαρογελαστές, αλλήθεια τι άλλο ζητάει ο Εθελοντής Αιμοδότης!, επισκέπτριες κ.κ. Κονδύλη και Γιαννοπούλου και δ.λες τις Γλυκιές αδελφές που με τόση αγάπη σκύβουν πάνω από τον αιμοδότη.

Εύχομαι Υγεία Προσωπική και Οικογενειακή, απόλυτη επιτυχία στο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ έργο που επιτελείτε και σας δηλώνω ότι θα είμαι παρών εάν με χρειαστείτε.-

Με απειρη εκτίμηση

Σπυρίδων Μ. Ασημακόπουλος